

Nash Dom NL 2010

Voor het tweede jaar op rij organiseerden wij het Nederlandse Nash Dom zomerkamp. Zoals velen van jullie zullen weten is dit een Nederlandse variant van het bekendere Russische kamp waarin de Nederlandse Korczak Stichting al sinds jaar en dag geparticipeerd.

Door het grote succes van de proefballon die we in 2009 hadden losgelaten was de animo voor het nieuwe kamp weer groots. Bijna alle 25 kinderen van de 2009 editie, wilden dit jaar ook weer mee.

Omdat wij in dit kamp integratie op verschillende lagen nastreven zijn wij erg blij dat dit jaar enkele kinderen en begeleiders met een (visuele) beperking en vluchtelingen hebben kunnen deelnemen. Dit gaf het kamp een extra dimensie mee, wat het nog leuker maakte.

Op zaterdag 31 juli arriveerde iedereen bij het kampgebouw in de bossen tussen Apeldoorn en Vaassen, het begin van een week vol plezier.

Uit alle hoeken en gaten kwamen de gespannen gezichtjes, van de ouders, bijeen. De kinderen konden natuurlijk niet wachten.

Helaas hadden we dit jaar wat minder geluk met het weer. We hebben dus meer binnenactiviteiten gehouden. Nu was dit niet een groots probleem. Deze locatie had diverse ruime zalen. Dit jaar waren er voor het eerst kinderen die zelf een echte workshop hadden voorbereid en georganiseerd. Enkele voorbeelden:

Schilderen, Borrelhapjes maken, Voetbal, tekenen en ga zo maar door.

Al met al was het een fantastische week. Er werd wel een belangrijk punt voor verbetering naar voren gebracht door meerdere kinderen, tijdens één van de dagelijkse kinderraad gesprekken: "Wij willen liever een plek die minder geprepareerd is en wat ruimer is opgezet, vooral met bos! Voor meer avontuur". En zo leerden wij ook dagelijks van onze kinderen!

Op naar Nash Dom NL 2011!